

Programma & vertalingen bij Adventsconcert 18/12/2021

Voorwoord

Advent betekent "komst". Deze tijd gebruiken we onder andere om toe te leven naar kerst, de komst van de Heere Jezus als het vleesgeworden Woord. Johannes 1 spreekt er van dat dit Woord er vanaf het begin, van eeuwigheid al is geweest. "Zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is." "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige." (Openbaring 1:8) Hiervan zingen we uit psalm 139.

Bij advent wordt ook vaak het beeld gebruikt van Jezus als het Licht, gekomen in een duistere wereld. Langs verschillende liederen en bijbel teksten volgen we als het ware "de ster" om bij dat Licht te komen. Advent is niet alleen het toeleven naar de letterlijke komst van Jezus maar ook het verlangen naar en het verwachten ván Zijn komst in ons hart. Zonder deze persoonlijke toepassing blijft het een kille en koude kerst. Wat een belofte is er gegeven in de naam "Immanuël"; God mét ons! Hiervan mogen wij hier op aarde getuigen.

Langs hemelvaart en pinksteren zien we met advent ook uit naar de wederkomst. "Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God, in Jezus Christus onze Heere." Hierin ligt een hoopvolle toekomst voor Zijn kerk!

We wensen u een gezegende tijd toe en veel luistergenoegen tijdens dit concert.
"Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!"

Programma

Lezen: Psalm 130:5-6

*Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.*

- **O kom, o kom, Immanuël (instrumentaal)**

*O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!*

Lezen: Johannes 1:1-3

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

- **Psalm 139**

*Nog voor ik bestond, voor de tijd begon
kende U mij al, nog voor ik 't leven vond.
U formeerde mij in verborgenheid,
Wonderlijk door Uw handen gevormd.*

*U de Alfa en Omega, het begin en het eind.
U die is, U die was en komen zal.
U de Oorsprong van het leven, U die draagt door de tijd,
U de Schepper leeft in eeuwigheid.*

*Wat ik zeg of doe, wat ik denk of voel,
Iedere traan die ik vloeit; U weet wat ik bedoel.
Vlucht ik weg in de nacht? U ziet mij als de dag.
U doorgrond mij, U kent heel mijn hart.*

*U de Alfa en Omega, het begin en het eind.
U die is, U die was en komen zal.
U de Oorsprong van het leven, U die draagt door de tijd,
U de Schepper leeft in eeuwigheid.
U de Schepper leeft in eeuwigheid.*

Lezen: Psalm 36:10

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

- **Panis Angelicus**

Vertaling:

*Brood van de engelen zal het brood van mensen worden;
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen.*

Lezen: Jeremia 29:13

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

- **You are my all in all**

Vertaling:

*U bent mijn kracht als ik zwak ben,
U bent de schat die ik zoek;
U bent alles voor mij.*

*Op zoek naar U als een kostbaar juweel,
Heer, als ik op zou geven, zou ik een dwaas zijn.
U bent alles voor mij.*

*Jezus, Lam van God, waardig is Uw naam.
U neemt mijn zonde weg, mijn kruis, mijn schaamte,
doet mij weer opstaan, ik zegen Uw naam.
U bent alles voor mij.*

*Als ik val, raapt U me op.
Als ik uitgedroogd ben, vult U mijn beker.
U bent alles voor mij.*

Jezus, Lam van God, waardig is Uw naam.

Lezen: Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. (En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid."

- **O holy night**

Vertaling:

*Oh, heilige nacht,
De sterren schijnen helder
Het is de nacht van onze geboorte van onze lieve Redder
De wereld leefde lang in zonden en fouten
Totdat Hij verscheen en de zijn ziel van waarde voelde
De opwinding van hoop, de lusteloze wereld verheugt zich
Er breekt een nieuwe en glorieuze morgen aan*

*Val op je knieën
Oh, hoor de engelenstemmen
Oh, goddelijke nacht
Oh, de nacht toen Christus werd geboren
Oh, Heilige Nacht,
De sterren schijnen helder*

*Hij leerde ons om elkaar oprecht lief te hebben
Zijn wet is liefde en Zijn gospel is vrede
Hij zal kettingen breken, want de slaaf is onze broeder
En Zijn naam zal alle onderdrukking stoppen
Oh, wereld, de ster schittert lieflijk
In een dankbaar koor zingen wij vreugdezangen*

*Val op je knieën
Oh, hoor de engelenstemmen
Oh, goddelijke nacht
Oh, de nacht waar Christus werd geboren
Oh, goddelijke nacht
Oh, de nacht toen Christus werd geboren*

- **Daarginds in de kribbe**

*Daarginds in een kribbe lag Christus de Heer,
de Koning der wereld, als Kindje zo teer.
Geboren als arme voor u en voor mij,
o wil U erbarmen, wees ons toch nabij.*

*De herders zij hoorden van 't Kind in de stal,
de Heiland der wereld, de Heer van 't heelal.
De wijzen zij zagen die ster in de nacht,
gekomen was Christus Die verlossing ons bracht.*

*O laten wij prijzen en juichen voor Hem,
kom wil met ons loven; verhef toch uw stem!
De eng'len zij zongen en wij zingen mee,
van 't Kindje vol liefde, Hij bracht ons de vreê.*

Lezen: Matthëus 1:22-23

Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

- **Mary did you know**

Vertaling:

*Maria, wist je dat jouw zoon op een dag over water zal lopen?
Maria, wist je dat jouw zoon onze zoons en dochters zou redden?
Wist je dat je kindje is gekomen om je te vernieuwen?
Dit Kind dat je hebt gebaard zal jou ook snel bevrijden.*

*Maria, wist je dat jouw zoon een blinde man weer zal laten zien?
Maria, wist je dat jouw zoon een storm zal kalmeren met zijn hand?
Wist je dat jouw zoon heeft gelopen waar de engelen spelen?
Als jij je klein baby kust, kus je het gezicht van God.*

*De blinden zullen zien, de doven zullen horen,
De doden zullen opnieuw leven, de verlamden zullen springen,
De stommen zullen spreken, De gebeden van het Lam*

*Maria, wist je dat jouw zoon de Heer is van alles wat leeft?
Maria, wist je dat jouw zoon op een dag het volk zal leiden?
Wist je dat jouw zoon het perfecte Lam is uit de hemel?
Dit slapende kind dat je vasthoudt, is de Grote Ik Ben Die Ik Ben.*

Lezen: Jesaja 25:9

Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; la-ten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

- **Wonderful Merciful Savior**

Vertaling:

*Wonderbaarlijke, genadige Verlosser
Dierbare Verlosser en vriend
Wie had gedacht dat een lam
de zielen van mensen zou kunnen redden?
U redt de zielen van mensen.*

*Raadsman, Trooster, Hoeder
Geest die we willen omarmen
U biedt hoop als onze harten
hopeloos de weg kwijt zijn.
We zijn hopeloos verdwaald.*

*U bent degene die wij loven
U bent degene die we aanbidden.
U geeft de genezing en genade
waar onze harten altijd naar verlangen
Oh, onze harten verlangen daar altijd naar.*

*Almachtige, oneindige Vader.
Trouw in Uw eigen liefde
Hier in onze zwakte vind u ons
vallend voor Uw troon
We vallen voor Uw troon.*

*U bent degene die wij loven
U bent degene die we aanbidden.
U geeft de genezing en genade
waar onze harten altijd naar verlangen
Oh, onze harten verlangen daar altijd naar.*

Lezen: Johannes 4:22-23

*U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.
Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.*

- **Adore**

Vertaling:

*U kwam vanuit de hemel naar beneden
U kwam nederig
God van de hele schepping, hier bij ons.
In een door sterren verlichte stal, Immanuël;
Licht van de wereld, hier om te redden.*

*Aanbid; komt laat ons aanbidden, oh komt laat ons Hem aanbidden
De Heer, aanbid Christus de Heer, laat alles wat in ons is aanbidden.*

*Wijze mannen brengen hun schatten, herders buigen laag,
Engelenstemmen zingen van vrede op aarde.
Wat heb ik te bieden aan de hemelse Koning?
Ik breng mijn leven, mijn liefde, mijn alles.*

*Aanbid; komt laat ons aanbidden, oh komt laat ons Hem aanbidden
De Heer, aanbid Christus de Heer, laat alles wat in ons is aanbidden.*

*Engelen zingen, lof wordt gebracht aan de nieuwgeboren Koning.
Vrede op aarde, hier bij ons, vreugde ontwaakt!
Wij vallen aan Uw voeten.*

*Aanbid; komt laat ons aanbidden, oh komt laat ons Hem aanbidden
De Heer, aanbid Christus de Heer, laat alles wat in ons is aanbidden.*

Lezen: Johannes 4:24

Want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.

- **Heil'ge Geest, levende Adem Gods**

*Heil'ge Geest, leven adem Gods, blaas nieuw leven in mijn dode ziel.
Wees nabij, o opgestane Heer, kom vernieuw mijn hart en maak mij heel.*

*Laat Uw Woord tot leven komen hier; geef geloof voor wat ik niet kan zien.
Geef mij passie voor Uw zuiverheid; Heil'ge Geest, blaas leven nieuw in mij.*

*Heil'ge Geest, o kom en blijf in mij; mag Uw vreugde zichtbaar aan mij zijn.
Wat een liefde, overvloedig om te bedekken ieder zondig hart.
Vriend'lijkheid voor ieder groot en klein, zachtheid welk het pad van vrede zaait.
Laat mij werken van genade doen; toon mij Christus in alles wat ik doe.*

*Heil'ge Geest, van den beginne af geeft U leven aan wat God heeft gemaakt.
Laat Uw kerk steeds uitzien naar Uw komst, toon Uw kracht nog eens op deze aard'.
Laat de geur van ons gebed ontstaan; help ons te getuigen van Uw Naam,
Dat in eenheid Christus' aangezicht helder van ons afstraalt als een licht.*

Lezen: 1 Johannes 5:11

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

- **Nooit meer**

*Nooit meer hoef ik te zeggen
dat het donker is
want Jezus is gekomen
Ster in mijn duisternis
Nooit meer hoef ik te vragen
of iemand van mij houdt
Wat Jezus heeft gegeven
is liefde, puur als goud*

*Nooit meer ben ik alleen
ook al is het soms zo stil
Jezus zal steeds dicht bij mij zijn
Hij kwam en werd gelijk
aan mensen zoals wij
Dichtbij het Kind wil 'k zijn*

*Nooit meer zal ik vergeten
wat Jezus heeft gedaan
Hij is mens geworden
dicht naast mij gaan staan
Nooit meer zal ik nog zwijgen
maar steeds weer dankbaar zijn
God is naar mij gekomen
Dichtbij het Kind wil 'k zijn*

*Nooit meer ben ik alleen
ook al is het soms zo stil
Jezus zal steeds dicht bij mij zijn
Hij kwam en werd gelijk
aan mensen zoals wij
Dichtbij het Kind wil 'k zijn*

*Hij kwam en werd gelijk
aan mensen zoals wij*

*Nooit meer echt eenzaam zijn
Dichtbij het Kind wil 'k zijn*

Lezen: Jeremia 29:10

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

- **Toekomst vol van hoop**

*In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.*

*Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.*

Refrein:

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

*U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
(Refrein)*

*U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
(Refrein 3x)*

Lezen: Hebreëën 13:8

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

- **All is well**

Alles is goed, alles is goed. Engelen en mensen verheugen zich. Want deze nacht veranderde de duisternis in dageraad van het Licht. Zing Halleluja! Zing Halleluja! Alles is goed.

Alles is goed, alles is goed. Laat er vrede zijn op aarde. Christus is gekomen; ga en vertel dat Hij in de kribbe is. Zing Halleluja! Zing Halleluja! Alles is goed.

Alles is goed, alles is goed. Verhef je stem en zing: Geboren is nu Immanuël! Geboren is onze Heer en Verlosser! Zing Halleluja! Zing Halleluja! Alles is goed.